

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ

Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΣΟΚ

Συνέντευξη στον **ΑΛΦΟΝΣΟ ΒΙΤΑΛΗ**

«Η συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων στη λογική μιας πληθυντικής Κεντροαριστεράς πάντα είναι στη σκέψη μας και στη λογική μας. Ωστόσο, αυτή δεν θα δημιουργηθεί μέσα σε κλειστά γραφεία, με συνεννοήσεις και συμφωνίες σε επίπεδο κορυφής, με συμβόλαια ατομικής πολιτικής επιβίωσης που αφήνουν αδιάφορη την κοινωνία. Αλλά θα διαμορφωθεί μέσα στην κοινωνία, με κορμό το ΠΑΣΟΚ και πολιτικές πρωτοβουλίες από την επόμενη κιόλας μέρα», επισημαίνει η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά.

► **Μπορεί μέσα από την διαδικασία εκλογής ηγεσίας, το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει σε τροχιά κυβερνητικής εξουσίας;**

Κεντρικό ζήτημα είναι να κάνουμε τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ κοινών της εσωκομματικής διαδικασίας. Αρχικά, θέλουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή του. Μια συμμετοχή η οποία με τη σειρά της θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας, πως οι αστείρευτες δυνάμεις του Κινήματός μας, που παρέμεναν αδρανείς για κάποιο διάστημα, είναι και πάλι εδώ. Έτοιμες και αποφασισμένες να βρουν χώρο έκφρασης και δημιουργίας, για να συνδιαμορφώσουν το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος μας. Με όραμα, με δουλειά, με πολιτικές θέσεις με ουσία, να δώσουμε στον καθένα και στην καθεμία τη δυνατότητα να λάβει μέρος στη δημιουργία μιας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, ενωμένης, σύγχρονης, συλλογικής και ανοιχτής, που θα αγκαλιάζει τις πλατιές λαϊκές μάζες και θα σφυρηλατεί νέες κοινωνικές πλειοψηφίες. Έτσι, ώστε να υπογράψουμε από κοινού ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ένα σοβαρό σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα με τον ελληνικό λαό, το οποίο και θα υλοποιήσουμε ως η επόμενη κυβέρνηση της χώρας.

► **Μετά το μήνυμα των ευρωεκλογών προς την κυβέρνηση φαίνεται και πως η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στην Ατική και η διαχείριση της επιτείνουν την φθορά της. Υπάρχει εναλλακτικός πόλος για να εισπράξει αυτή την φθορά;**

Πράγματι δυστυχώς, για ακόμη ένα καλοκαίρι η Ανατολική Ατική και συγκεκριμένα το βόρειο τμήμα της δοκιμάστηκε από τις φλόγες. Μία δασική πυρκαγιά με τραγική ευθύνη του κρατικού μηχανισμού μετατράπηκε σε αστική με ανυπολόγιστες καταστροφές. Και για ακόμη μία φορά, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ότι είμαστε περισσότερο έτοιμοι από ποτέ στη λήψη μέτρων πρόληψης, βρεθήκαμε ξανά στο ίδιο θλιβερό έργο θεατές, μετρώντας απώλειες φυσικού πλούτου και κόπων μιας ζωής. Η ουσία χάθηκε στον βωμό της επίπλαστης εικόνας προετοιμασίας από τους αρμόδιους της ΝΔ, με καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτό που κατέστη εμφανές όμως, είναι πως μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία δεν συμβιβάζεται πια με τα επικοινωνιακά τρικ της κυβέρνησης Μητσοτάκη που επιχειρούν να κρύψουν την αλήθεια. Έχει διαπιστώσει τις δυνατότητες της, έχει δει τις πολιτικές της εις βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων. Ο κόσμος αυτός πρόσφατα έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στις ευρωεκλογές σε όλο το πολιτικό σύστημα. Τόσο με τη συντριβή της ΝΔ, όσο και με τη μεγάλη αποχή. Παράλληλα, οι πολίτες έδειξαν ότι αναζητούν διέξοδο, ψάχνουν εναλλακτική λύση. Δεν επιζητούν ένα ακόμα μικρομεσαίο κόμμα διαμαρτυρίας. Επιζητούν πρωτοβουλίες, που θα οδηγήσουν σε μια μεγάλη παράταξη και μια συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση, η οποία θα κερδίσει τις εκλογές με ένα αξιόπιστο σχέδιο διακυβέρνησης σε προοδευτική κατεύθυνση. Βλέποντας πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία αναδιάταξης των συσχετισμών. Η κοινωνία περιμένει να της δείξουμε τον δρόμο για το πού θέλουμε να πάμε, καταθέτοντας συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό, δεν υπάρχει χρόνος πλέον για χάσιμο.

► **Υπάρχει συζήτηση για την ανασύνθεση και τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η συζήτηση αυτή;**

Η συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων στη λογική μιας πληθυντικής Κεντροαριστεράς πάντα είναι στη

Να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ τη μεγάλη παράταξη που θα ανατρέψει την αντιλαϊκή και διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη

- Αβεβαιότητα για αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους

σκέψη μας και στη λογική μας. Ωστόσο, αυτή δεν θα δημιουργηθεί μέσα σε κλειστά γραφεία, με συνεννοήσεις και συμφωνίες σε επίπεδο κορυφής, με συμβόλαια ατομικής πολιτικής επιβίωσης που αφήνουν αδιάφορη την κοινωνία. Αλλά θα διαμορφωθεί μέσα στην κοινωνία, με κορμό το ΠΑΣΟΚ και πολιτικές πρωτοβουλίες από την επόμενη κιόλας μέρα. Διαμορφώνοντας μια θαρραλέα μοντέρνα πολιτική ταυτότητα που θα συλλαμβάνει και θα δίνει πολιτικό σχήμα και μορφή στις νέες αξιακές τάσεις της εποχής. Συσπειρώνοντας δυνάμεις της Αυτοδιοίκησης, της εργασίας, των κοινωνικών εταίρων, της νεολαίας, της κοινωνίας των πολιτών, των ανθρώπων που σήμερα δεν τους δίνεται ο λόγος και νιώθουν ότι δεν εκπροσωπούνται. Εμείς διεκδικούμε τον κόσμο που απέχει αυτή τη στιγμή. Τον απλό μέσο ψηφοφόρο. Εκεί εστιάζουμε την προσπάθειά μας. Και οφείλουμε να τον απεγκλωβίσουμε από φήμες και βυζαντινισμούς της εξουσίας, παραθέτοντας του ένα πολιτικό αφήγημα που θα βελτιώσει τη ζωή του. Αυτό είναι το στοιχείό μας.

► **Ενδεχόμενο προσέγγισης με την ΝΔ, ειδικά σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, βλέπετε;**

Απολύτως όχι. Μην επιστρέφουμε πάλι στα παλιά και στο σενάριο με το δήθεν αθώο επείγουσα «να μην αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη». Το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην αυτονομία του και προχώρησε χωρίς να γίνει πατερίτσα για τις φιλοδοξίες του κ. Μητσοτάκη. Η συντηρητική παράταξη άλλωστε είναι ο παραδοσιακός και ιδεολογικός μας αντίπαλος. Εκτός αυτού, η χώρα αξίζει κάτι καλύτερο. Η φθορά της κυβέρνησης είναι ραγδαία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι φανερό ότι η αυτοδυναμία για τον κ. Μητσοτάκη είναι πλέον ανέφικτη και γι' αυτό επιθυμεί έναν πρόθυμο κυβερνητικό εταίρο. Για το ΠΑΣΟΚ ένα τέτοιο σενάριο είναι αδιανόητο. Βασικό ζήτημα της πολι-

κής μας φυσιογνωμίας και στρατηγικής, ως σοσιαλδημοκρατική παράταξη, είναι να ξεκαθαρίσουμε με ποιους είμαστε και κυρίως με ποιους δεν είμαστε. Και εμείς δεν είμαστε με τα καρτέλ, τα μεγάλα συμφέροντα και τις ελίτ, πρόθυμος συνομιλητής των οποίων είναι ο Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε με όσους νέμονται η εξουσία ως λάφυρο, με όρους επιλεκτικού κράτους των κολλυπιτών. Δεν είμαστε με όσους έχουν κατακρεουργήσει το κράτος δικαίου, με τη συγκάλυψη της ανομίας, τα σκάνδαλα των υποκλοπών και την παραβίαση των κανόνων. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένα θέμα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η δημιουργία μιας ισχυρής προοδευτικής παράταξης που θα γιατρέψει τις πληγές στο σώμα της Δημοκρατίας που δημιούργησε η δεξιά λαίλαπα, προς όφελος της κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει ως αυτόνομος πόλος εξουσίας, με τον δικό του αξιακό κώδικα αρχών και ιδεών, χωρίς να γίνει δεκανίκι κανενός.

► **Πόσο μπορούν να αντέξουν οι πολίτες τα κύματα ακριβείας, αντιμήσεων σε βασικά προϊόντα, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Πολλοί δεν πήγαν ούτε διακοπές λόγω οικονομικών δυσπραγίας;**

Αυτό που συνέβη το καλοκαίρι με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πραγματικά ντροπή. Όπως καταδείξαμε με ερώτηση που καταθέσαμε ως ΠΑΣΟΚ, πληρώσαμε 58,8% ακριβότερα τα ακτοπλοϊκά από ό,τι οι Βορειοευρωπαίοι! Παράλληλα, οι μισοί Έλληνες δεν έκαναν φέτος διακοπές. Στα αδιάσπιστα αυτά στοιχεία, η κυβέρνηση επέλεξε να συνταχθεί με τη γραμμή των ακτοπλοίων περί ελάχιστων αυξήσεων, την ίδια ώρα που η Υφυπουργός κ. Βούλτεψη κουνούσε με θράσος το δάχτυλο στους συμπολίτες μας στέλνοντας τους να πάνε στα χωριά τους αν δεν έχουν χρήματα για τα νησιά! Τραγικές καταστάσεις. Οι τιμές των εισιτηρίων έρχονται έτσι να προστεθούν σε

μια σειρά μεγάλων προβλημάτων της καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια, η εμπορευματοποίηση δημοσίων αγαθών όπως η Παιδεία και η Υγεία, η διάλυση του πρωτογενή τομέα και η εγκατάλειψη της αγροτιάς, τα oligopolia στην οικονομία, η εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και παράλληλα έχουν διαρρήξει την κοινωνική συνοχή. Οι πολίτες απογοητευμένοι νιώθουν ότι βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού και επιλέγουν είτε την αποχή είτε στρέφονται στα άκρα σε πολλές γωνίες της Ευρώπης. Τα προβλήματα είναι πραγματικά πανευρωπαϊκά. Όμως η Ελλάδα, αντίθετα από άλλες κυβερνήσεις που προσπαθούν να τα επιλύσουν, όπως π.χ. η Ισπανία με τη μείωση και το μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, αδιαφορεί για την αντιμετώπισή τους. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι με τα διάφορα pass, «ξεγελάει» με χάντρες και καθρεφτάκια τους ιθαγενείς. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται ωστόσο να αφήσει τη συντήρηση με τις αντιλαϊκές πολιτικές της να παραδώσει την κοινωνία στην αγκαλιά της επικίνδυνης ακροδεξιάς. Ο αγώνας μας απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα και τη διαφθορά, αποτελεί στο τέλος της ημέρας αγώνα υπεράσπισης της Δημοκρατίας. Και είμαστε αποφασισμένοι να τον δώσουμε με κάθε κόστος.

► **Μεγάλο θέμα του καλοκαιριού αποτέλεσε η πανώλη και εσχάτως η ευλογιά, που μασιάζουν την ελληνική κτηνοτροφία. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την στιγμή;**

Η κατάσταση είναι έκρυθμη. Μόλις τη Δευτέρα η ΕΘΕΑΣ κατέθεσε μνηστήρια αναφορά για την εξαπλώση της πανώλης κατά παντός υπαιτίου ώστε να αναζητηθούν τα αίτια εμφάνισης της ασθένειας στη χώρα. Όσο για την ευλογιά, μέχρι στιγμής στον Έβρο έχει θανατωθεί σημαντικός αριθμός ζώων σε κοπάδια, ενώ δεν γνωρίζουμε πώς αυτή θα εξαπλωθεί. Ένα είναι σίγουρο. Οι κτηνοτρόφοι βιώνουν την μεγαλύτερη ίσως κρίση στο επάγγελμά τους και η κυβέρνηση και το ΥπΑΑΤ είναι στα χαμένα. Ενδεχόμενες αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους είναι αβέβαιες, την ίδια ώρα που τα μέτρα για την πανώλη τους επιβαρύνουν οικονομικά, καθώς δυσκολεύονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά ενώ ισχυρό πλήγμα θα αποτελέσει η αναμενόμενη αύξηση των τιμών. Εκτός αυτών, οι ελληνοποιήσεις και η νοθεία σε ΠΟΠ προϊόντα προκαλούν καταστροφικές ζημιές στην αγροτική οικονομία. Η λύση για εμάς, είναι ένα εθνικό σχέδιο διάσωσης της κτηνοτροφίας με δίκαιες και άμεσες αποζημιώσεις, αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα και στους χώρους παραλαβής-παράδοσης των ζώων, στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών για πρόληψη και αποφυγή εξάπλωσης ζωονόσων, ελέγχους στις χονδρικές τιμές προϊόντων για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και δράσεις για την εξιχνίαση κυκλωμάτων εμπορίας των εγχινισίων. Απαιτείται όμως ισχυρή και άμεση πολιτική βούληση πριν την πλήρη κατάρρευση του κλάδου.